

## Δάσκαλος είναι...

**Δ**άσκαλος είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να διεξάγει τη δική του έρευνα και να μην αρκестεί σ' αυτά που του λέει ο ίδιος.

**Ο** δάσκαλος έχει υπόψη του ότι ο μαθητής προέρχεται από ένα δικό του, ξεχωριστό περιβάλλον, γεμάτο αμετροέπεια πολλές φορές. Οφείλει λοιπόν να διδάξει την αίσθηση του μέτρου. Να χαλιναγωγήσει τον αμετροεπή και να χαλαρώσει τον συγκινησιακά φορτισμένο και να ελευθερώσει αυτόν που λειτουργεί ψυχαναγκαστικά. Δηλαδή να βοηθήσει τα άτομα να εκφραστούν και ταυτόχρονα να τους δείξει την «απέναντι πλευρά του φράχτη».

**Δ**άσκαλος δεν είναι αυτός που διώκει το ψεύδος και αποζητά την αλήθεια, ούτε αυτός που καταριέται την ψευτιά και αποστηθίζει μόνο αυτό που έμαθε ότι είναι αλήθεια. Είναι αυτός που καταφέρνει να δει την αλήθεια στο ψεύδος και να ξεσκεπάσει το ψεύδος της αλήθειας. Με άλλα λόγια είναι αυτός που βρίσκεται πέρα από την αλήθεια και το ψέμα των ανθρώπων, δηλαδή πέρα από την πλάνη των αισθήσεων του κόσμου αυτού.

**Δ**άσκαλος είναι αυτός που επιχειρεί να διδάξει τον εαυτό του την αληθινή έκφραση της Εγώ Είμι Παρουσίας. Αυτός που επιχειρεί να ανοίξει διόδους φωτός και ελπίδας εκεί που υπάρχει σκοτάδι και, όταν οι άνθρωποι έρθουν στο φως, να τους βοηθήσει να πλησιάσουν ξανά το σκοτάδι τους και να το αγαπήσουν όσο τίποτε άλλο. Έτσι, όταν μάθουν να βλέπουν το φως και το σκοτάδι με την ίδια αγάπη, έχουν διδαχτεί τα πάντα.

**Δ**ιδακταλία είναι να λες αυτό που θεωρείς σωστό σε κάθε περίπτωση εσύ ο ίδιος. Όχι να επαναλαμβάνεις αυτό που έχεις ακούσει από τον δάσκαλό σου, αλλά αυτό που έχεις ακούσει από την καρδιά σου.

**Μ**η θαρρείς πως έχεις γίνει δάσκαλος/δασκάλα αν ξέρεις να μιλάς όμορφα και μαγνητίζεις τους άλλους με την παρουσία σου. Δάσκαλος γίνεσαι όταν μάθεις να μην υποκύπτεις στον προσωπικό μαγνητισμό των άλλων και να συνδημιουργείς μαζί τους κάτι μόνο όταν το θέλεις πραγματικά.

**Μ**πορείς πραγματικά να διδάξεις μόνο όταν έχεις διδαχτεί αρικτιά. Αυτό είναι αλήθεια, όχι γιατί τότε θα ξέρεις πολλά πράγματα για να διδάξεις ο ίδιος, αλλά γιατί θα έχεις ταπεινωθεί αρικτιά ως μαθητής ώστε να τιμάς πάντα τον μαθητή.

**Δ**εν ξέρεις τίποτε περισσότερο από τους άλλους. Απλά ένας αριθμός ατόμων συμφώνησαν να δουν τα πράγματα μέσα από τα δικά σου μάτια, με τον τρόπο που τα βλέπεις εσύ. Τίμησέ τους γι' αυτό και δείξε τους ότι είσαι ευγνώμων που δέχτηκαν να συνδημιουργήσουν μαζί σου την πραγματικότητα που αγαπάς. Ο σεβασμός πρέπει να έχει την πρώτη και την τελευταία λέξη.

**Τ**ο εγώ προΐσταται όταν οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους άξιο να μάθει και να μοιράσει την αλήθεια. Κάνει στην άκρη μόνο όταν οι άνθρωποι δεχτούν ότι βρίσκονται μαζί για να παίξουν σαν παιδιά το παιχνίδι της γης. Μάθε να παίζεις. Ο Δάσκαλος είναι πρώτα απ' όλα ένας καλός συμπαίκτης.

**Φ**έρσου με δικαιοσύνη στους μαθητές: βοήθησέ τους να πάψουν να υποκύπτουν σε δασκάλους και να αρχίσουν να τιμούν την αλήθεια της καρδιάς.

**Μ**η θαρρείς ότι γίνεσαι καλός δάσκαλος επαναλαμβάνοντας όσα διδάχτηκες με προσήνεια και ευλάβεια. Έτσι τιμάς την παράδοση, αλλά αυτή στηρίζεται τόσο σε αληθινά ευρήματα όσο και σε μύθους.

**Δ**ίδαξε τον δρόμο της αυτογνωσίας: είναι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσεις τους άλλους από τα λάθη σου.

**Α**γάπα όσους έρχονται σε σένα για να μάθουν. Μην τους γεμίσεις βάρη και ενοχές. Αρκούν όσα σηκώνουν ήδη. Γέμισέ τους με φως και άφησέ τους να φύγουν ανάλαφροι και ανακουφισμένοι. Δίδαξε την αρετή αλλά μη ξεχνάς ότι και αυτή είναι ένα παιχνίδι. Κάθε εποχή και πολιτισμός είχαν κι έχουν τους δικούς τους κανόνες που συχνά αντιβαίνουν ο ένας στον άλλον.

**Ο** νόμος γίνεται για να υπηρετεί τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για να υπηρετεί τον νόμο. Μην θέτεις βάρη στην πλάτη των άλλων που δεν μπορείς να σηκώσεις εσύ ο ίδιος/η ίδια.

**Δ**εν έρχονται σε σένα οι άνθρωποι για να τους δείξεις πόσες γνώσεις έχεις. Έρχονται για να βρουν τις γνώσεις που έχουν οι ίδιοι.

**Μ**η θαρρείς πως έγινες καλός δάσκαλος επειδή ο μαθητής σου πέτυχε στο έργο που του δίδαξες. Θεώρησε πως είσαι καλός δάσκαλος επειδή ο μαθητής σου τόλμησε να ξεινήσει ένα έργο κι έβαλε σ' αυτό τον καλύτερο εαυτό του.

**Ό**σο πιο ελεύθεροι και ανεξάρτητοι είναι οι μαθητές σου, τόσο καλύτερος δάσκαλος έχεις γίνει.

**Η** αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι επινοήθηκαν γιατί οι μαθητές άξιζαν αυτούς τους δασκάλους.

**Σ**κοπός σου είναι να μοιράζεσαι απλόχερα τη γνώση. Σκέψου, αυτό που διδάσκεις είναι κάτι που ξέρεις πραγματικά και από πρώτο χέρι; Καθάρισε τη διδασκαλία σου από κάθε τι περιττό.

**Δ**εν χρειάζονται πολλά λόγια. Μη μιλάς αν δεν έχεις κάτι να πεις. Η σιωπή διδάσκει περισσότερα απ' όσα ο λόγος, γιατί κάνει τους ανθρώπους να στραφούν στην καρδιά τους και να βρουν τις απαντήσεις εκεί.

**Μ**η βιαστείς να δώσεις απαντήσεις. Αντίθετα, βοήθα τους μαθητές σου να κατανοήσουν την πραγματική αιτία του κάθε ερωτήματός τους. Εκεί βρίσκεται η πιο κατάλληλη απάντηση. Κάθε ερώτημα πηγάζει από μία απάντηση. Ακολούθησε το ποτάμι προς την πηγή του και εκεί θα βρεις όλα όσα ζητάς.

**Δ**εν υπάρχουν λύσεις σε προβλήματα. Εκδοχές υπάρχουν. Δίδαξε τους μαθητές σου να δημιουργούν τη δική τους εκδοχή. Μάθε τους πώς να συνδημιουργούν με το Πνεύμα την κάθε τους στιγμή.

**Α**ναγνώριζε τη συμβολή όλων και μοιράσου τις πηγές σου. Δεν υπάρχει τίποτε καινούριο κάτω από τον Ήλιο. Το μόνο καινούριο είναι η δική σου ματιά, που βλέπει τα πράγματα από ένα μοναδικό σημείο θέασης. Δέξου ότι οι άλλοι έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να σταθούν στο δικό τους σημείο θέασης.

**Τ**έλος, περπάτα πολύ διαλογιζόμενος/διαλογιζόμενη. Θα σου κάνει καλό.

**Α**γάπα τα ζώα όπως και κάθε τι άλλο στη φύση. Ένας καλός δάσκαλος του φωτός αντιλαμβάνεται την ενότητα στα πάντα.

**Μ**ία φορά το μήνα πάρε χρόνο για να διδάξεις τη φύση. Μίλα με τα φυτά και τα ζώα και τα στοιχεία της φύσης και δίδαξε όσα ξέρεις. Ακούνε. Μετά μείνε σε σιωπή.

**Γ**ράφε καθημερινά τις εσωτερικές σου εμπειρίες και δίδαξε και στους μαθητές σου να το κάνουν.

**Π**οτέ μη φορτώνεις στους άλλους κάτι που δεν έχεις κάνει ο ίδιος/η ίδια. Αυτό είναι ένα καλό μέτρο προόδου για σένα τον ίδιο/την ίδια.

**Μ**η θαρρείς ότι οι άλλοι έρχονται σε σένα για να βρουν τον Θεό. Έρχονται για να βρουν τον Εαυτό τους –όμως τότε θα έχουν βρει και τον Θεό...

## Σαιν Ζερμαίν

(μέσω της Άννας Αποστολίδου)  
9.7.2011



Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια [Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).