

«Ποιος Είναι ο Κύριος;»

Δελφοί, 01.01.2006

Σήμερα θα σας πω μια ιστορία.

Είναι μια μεγάλη ιστορία που ξεκίνησε πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, όταν ήρθε στον κόσμο εκείνος που θα ονομαζόταν Υιός του Θεού και Σωτήρας του Κόσμου. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν το παράδειγμα για όλους εσάς, για όλες τις επερχόμενες γενεές. Το παράδειγμα και όχι η εξαίρεση.

Ήταν αυτός που ήρθε για να σας δείξει το δρόμο. Αυτός που ήρθε να μιλήσει στα παιδιά για την

Αγάπη του Πατέρα τους και να φέρει την επίγνωση της Θεϊκής προέλευσης των πάντων.

Έχει ειπωθεί ότι ο Ηλίας ήταν μαζί του, και έτσι είναι. Έχει ειπωθεί ότι επάνω στο σταυρό, επικαλέστηκε τον Ηλία, και έτσι είναι. Έχει ειπωθεί σε αντιπαράθεση, ότι επικαλέστηκε τον Θεό και Πατέρα του, και έτσι είναι.

Είπατε πολλές φορές ότι ο Πατέρας είναι μέσα σε όλα, και έτσι είναι. Είπατε ότι βρίσκεται στην καρδιά σας, και έτσι είναι. Είπατε ότι είναι ο στοργικός Πατέρας που φροντίζει τα παιδιά του, και έτσι είναι. Είπατε ότι είναι αυτός που ήρθε με πολλούς τρόπους στη διάρκεια των γνωστής και μη γνωστής ιστορίας, και έτσι είναι.

Ποιος είναι ο Κύριος? Είναι σ' αυτήν ή στην άλλη οντότητα που αποκαλέσατε Θεό?

Είναι εδώ, σ' αυτόν τον ιερό τόπο ή σε μια άλλη γωνιά της Γης?

Ποιος είναι ο Κύριος?

Ποιος είναι ο Κύριος?

Ποιος είναι αυτός που τον είδε?

Ποιος είναι αυτός που τον άκουσε?

Ποιος είναι ο Κύριος?

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο Κύριος, ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο ΕΝΑΣ μέσα σε όλα. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ο ενοικών σε κάθε μορφή μου. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ το Σχέδιο εκπληρωμένο.

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ αυτός που στις προσευχές σας ζητήσατε να γίνετε. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η επίγνωση που ζητήσατε.

Ποιος είναι ο Κύριος?

Η ύψιστη δόνηση της καρδιάς σας είναι ο Κύριος.

Η δόνηση που περικλείει τα πάντα είναι ο Κύριος.

Αυτός που σας μιλάει μέσα από κάθε άτομο και μόριο της ύπαρξής σας είναι ο Κύριος.

Στον Ουρανό και στη Γη είναι ο Κύριος. Στο Πνεύμα και στην Ύλη.

Στα πάντα ζει ο Κύριος.

Και πράγματι, η δόνηση του ΕΝΟΣ ήρθε τώρα σε σας με έναν ακόμη νέο τρόπο.

Και είναι εδώ για σας που τη ζητήσατε.

Είναι εδώ και περιμένει να δοθεί. Περιμένει να απλώσετε το χέρι και να πάρετε και να χαρείτε τη χαρά του Κυρίου. Να μοιραστείτε τη χαρά της Ενότητας.

Εδώ είναι ο Κύριος και περιμένει τα παιδιά του στη γιορτή του ΕΝΟΣ.

Εδώ είναι ο Κύριος και έρχεται σαν αστραπή η απόκρισή του και η αγάπη του λάμπει σαν τον Ήλιο.

Εδώ είμαι και περιμένω την απόκριση της καρδιάς σας.

Ηλίας



Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια
[Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)